

U11 on fire with a little help from some friends.

Epiloog:

Dit verslag is opgedragen aan die ene supporter die gewoon de trouwe supporter is gebleven! Kurt, dat heb je goed gedaan!



Disclaimer:

Dit verslag kan gebaseerd zijn op waar gebeurde feiten en gebeurtenissen. Om betrokkenen te beschermen, heb ik soms namen veranderd, de chronologie aangepast en laat ik zo veel mogelijk data weg. Laten we zeggen dat 90 procent van het verhaal echt letterlijk zo gebeurd is en dat ik voor de overige 10 procent gebruik heb gemaakt van dichterlijke vrijheid.

Waarom deze disclaimer? Daar kom ik zo dadelijk op terug.

Het verslag:

Het topteam van de U11 was deze wedstrijd echt “on fire”! Oké, hierbij af en toe een heel klein beetje geholpen door de tegenstander. Dit kan echter niet gezegd worden van uw verslaggever. Hij heeft het eerste kwart van de wedstrijd gemist omdat hij op de parking stond te babbelen met een oud collega. Tot overmaat van ramp heeft hij er ook nog voor gezorgd, dat zijn noties proper gewassen werden.

Maar goed, wat weten we nog wel?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de eindstand was 4-11. Helaas weet ik niet wie er allemaal heeft gescoord, vandaar onderstaande opgave. Verbind de juiste speler met het juiste doelpunt:

0 – 1	Ousmane
0 – 2	Fille
0 – 3	Ferre
0 – 4	Milan
1 – 4	Pelle
1 – 5	Wout
1 – 6	Stan
1 – 7	Mathias
1 – 8	Sen
2 – 9	Bent
3 – 10	
4 – 11	

Extra opgave:

Er was 1 speler die zijn schot op de transfersaal richtte. Wie was dit? Tip: transfersaal is een term uit de SportEasy app, en betekent in gewoon mensentaal de deklat.

De juiste antwoorden kunnen enkel worden opgestuurd met een gele briefkaart naar:

U11 KSV Wildert
Steenovenstraat 162,
2910 Essen

Zoals reeds verteld heb ik het eerste kwartier van de wedstrijd gemist, maar ik was echter niet alleen. Onze EHBO helden Sofie en Hilde hadden zich ontfermd over een trainer van een andere ploeg die was flauw gevallen. Daarna hebben ze ook nog de nodige verzorging gegeven aan Stan.



Vinden jullie ook niet de Stan wel met heel mooie schoenen speelt? Om eerlijk te zijn, zijn dit niet zijn schoenen. Het verhaal gaat als volgt; Stan is zijn schoenen vergeten! Gelukkig is daar de vrouw van de trainer van Wuustwezel. Zij gaat spoorlags naar huis om een paar hippe schoenen te halen.

Eigenlijk heb ik nog niet zoveel over de wedstrijd geschreven. Met Wout op goal en het ijzersterk verdedigend blok (Stan, Sen, Mathias en Ousmane) wordt lang de nul gehouden. Onder aanvallende impulsen van Milan, worden de spitsen (Fille, Pelle, Ferre en Bent) vlot bediend.

De fotoronde:



Mathias komt een beetje enthousiast de tussenstand vertellen 1 – 8. Gecheckt bij de scheidsrechter



Onder aanvoering van de nieuwe assistente (Sanne) van de assistente Veerle en trainer Dirk hebben de U11 er een waar voetbalfeest van gemaakt.

